

Bond van Christelijke Gereformeerde
BC ZN
Zangverenigingen in Nederland
Opgericht 28 juni 1952

**Bond van Christelijke Gereformeerde
Zangverenigingen in Nederland**



**Het volk, dat in duisternis wandelt,
zal een groot licht zien.**

INHOUD

2. Inhoud
3. Bestuur
4. Meditatie
5. Van de voorzitter
7. Van de secretaris
9. In Memoriam
10. Verslagen van jubileum vieringen.
18. Agenda 2019
19. Speldjes en hangertjes
20. Wijzigingen adressenlijst
21. Wist u dat?
22. Informatie voor het organiseren van een Bondszangavond
Oproep Oproep Oproep
22. Oproep medewerking Bondszangavond
23. Gedicht

**Voor AVG informatie kijkt u op onze
www.bcgzn.eu/veiligheid-van-uw-gegevens.html**

**Redactie "SNIPPERS"
Hoge Werf 51, 1674 PH Opperdoes
E-mail: secretariaat@bcgzn.eu**

**De Snippers zijn ook via onze site te bekijken
Handig voor uw leden**

www.bcgzn.eu



Voorzitter dhr. A. van Twillert
Bachlaan 86, 3752 HJ Bunschoten
tel. 033-2984960 en 06-22463852
e-mail: voorzitter@bcgzn.eu



2e Voorzitter dhr. K. Ypma
Boterbloem 17, 9104 JH Damwoude
tel. 0511-423024 en 06-21595172
e-mail: 2evoorzitter@bcgzn.eu



Secretaris mw. C. Vijn-Kamma
Hoge Werf 51 1674 PH Opperdoes
tel. 0227-547098 en 06-53771715
e-mail: secretariaat@bcgzn.eu



Penningmeester

vacant

e-mail: penningmeester@bcgzn.eu



Notulist mw. J. van Dijk
Uitleg 20
8071 ZX - Nunspeet
tel. 0341-701784
e-mail: notulist@bcgzn.eu



Muzikaal adviseur dhr. E. van de Kamp
Fatimalaan 41, 4702 GP Roosendaal
Tel. 0165-855342— 06-38287382
e-mail: evertvandekamp@online.nl
website: www.evertvandekamp.nl

Meditatie

'Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn: eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.'

Job. 3:16

Het is adventtijd - we leven naar het Kerstfeest toe. In een wereld vol dreiging. Daar horen en zien we van. Aan die dreiging kunnen wij niets veranderen. Een mens kan zijn ogen stijf dichtknijpen om het niet meer te zien, maar daar verandert de wereld natuurlijk niet van. We maken plannen voor het Kerstfeest. We verlangen naar de rust en de sfeer van het Kerstfeest. Maar als die dagen voorbij zijn, is alles weer bij het oude, denkt u? Wat zou het fijn zijn, als we ons boven die dreiging uitgetild mogen weten. Niet een paar dagen. Maar voor altijd. Als we mogen zien op Hem, Die deze wereld zo lief heeft, dat Hij Zijn Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben. Is dat uitzicht er wel, zult u vragen. o ja! Geloof het maar. Hoe kunnen we dat uitzicht bereiken? Door lid te worden van een kerk? Prima, maar zekerheid geeft het niet. Door ons aan te sluiten bij de BCGZN, natuurlijk hartelijk welkom in onze kring. Maar ook dat geeft ons niet de garantie dat we boven de omstandigheden uitgetild worden. Alleen de Bijbel wijst ons de weg. Die weg loopt via Bethlehem naar Golgotha. Pas op, dat we niet in Bethlehem blijven steken. God wil ons verder brengen. Naar het kruis. Daar heeft de Here Jezus mijn schuld betaald en mij met God verzoend. Daarom kan Hij alleen u en mij boven de omstandigheden uittillen en ons het uitzicht geven op een stralende toekomst. De zon van Gods liefde tegemoet. Daarom laat God het opnieuw Kerstfeest worden. Kerstfeest is Gods uitgestoken hand naar ons. Hij wil ons behouden. Hij wil onze schuld vergeven en ons met Hem verzoenen. Hij wil ons leven inhoud geven en van ons een blij en gelukkig kind van God maken. Zouden we onszelf zo aan Hem durven toevertrouwen?

Hoe goed zal het zijn als we zó het Kerstfeest 2018 mogen beleven.

Van de voorzitter

Snippers december 2018

Wij naderen het einde van het jaar , inmiddels is het alweer december en hebben wij nu ik dit stukje schrijf de eerste adventszondag alweer gehad.

Advent, verwachten, nog even volhouden, volharden daar spreekt Hebr 10 : 36 ook over.

Opgeven is geen optie. Dat motto geldt voor veel top sporters. Zij blijven volharden, al kost het veel pijn en moeite. Volharden: daar zit het woord hard" in. Soms kom je terecht in harde omstandigheden of zijn mensen hard tegen je.

Dat ervoeren de Hebreërs. Zij werden vervolgd van wegen hun geloof. Sommigen overwegen daarom zelfs te stoppen. In de hoop dat hun leven gemakkelijker zou worden. Tegen hen zegt de schrijver: stop niet met geloven, maar blijf volhouden, ook al is het zwaar. Vergeet niet dat Jezus een nieuwe wereld tot stand heeft gebracht. Een wereld waarin alles goed is. Als je bij Jezus hoort, zul je daar komen. Die geweldige belofte geeft God ons, En Hij is betrouwbaar. Met zo'n mooie belofte is opgeven toch geen optie?

Nee als wij het leven in dat perspectief zien dan geven wij niet op , dan blijven wij verwachten die nieuwe Hemel en nieuwe aarde,

Dat geldt voor u als lezer , maar ook voor ons als Bondsbestuur, en vanuit die belofte kunnen wij ons werk nog doen voor u als onze leden.

Uit die belofte putten wij kracht om door te kunnen gaan, om voor U als leden er te zijn. Dit mochten wij afgelopen jaar ook doen. Wij mogen terug zien op een geslaagde leden vergadering en een mooie Bondszangavond in Bunschoten.

Inmiddels zijn wij alweer bezig met het voorbereiden van de Bondszangavond die wij DV in oktober 2019 hopen te houden in Noordeloos. Con Amore in Noordeloos was bereid de Bondszangavond 2019 te organiseren, bij deze alvast onze dank.

Misschien u die dit leest, dit lijkt ons ook wel, geef u op of vraag inlichtingen bij onze secretaris.

In het afgelopen jaar is overleden Nico van Kooten de man van onze oud secretaris Diny van Kooten.

Nico is enkele jaren aan de bond verbonden geweest als Penningmeester.

Elders in dit blad kunt u een In memoriam lezen.

Ook mocht onze muzikaal adviseur Evert van de Kamp, zijn vijftig jarig dirigenten jubileum gedenken.

Dit hebben wij gedaan met het koren uit Bunschoten, Krabbedijken, Kruiningen en met leden uit vroegere koren, samen gesteld als groot samengesteld Veluws koor. Dit hebben wij gedaan in de Sint Joris kerk in Amersfoort, wat een zeer geslaagde avond is geworden, waar veel lof en dankliederen werden gezongen en natuurlijk mocht psalm 150 niet ontbreken.

Bij deze wens ik een ieder veel sterkte bij de voorbereidingen van uw kerstuitvoeringen.

Ik wens u gezegende kerstdagen en een voorspoedig en zanglustig 2019 toegewenst, en misschien tot ziens op onze ledenvergadering in maart 2019 in Bunschoten.

Uw Bondsvoorzitter.

Arris van Twillert

Terugblikken en Vooruitzien

Nog enkele weken en het jaar 2018 ligt achter ons en bij het ingaan van D.V. het nieuwe jaar bewaren wij slechts de herinneringen.

Terugkijkend over het jaar 2018 is er dankbaarheid, maar ook constateren wij zorgen.

Dankbaarheid omdat wij als Bondsbestuur ons weer konden en mochten inzetten voor u als aangesloten koren en dat u het afgelopen jaar weer in alle vrijheid Gods naam en lof mocht bezingen in het lied. Daarnaast waren er verschillende koren die een bijzonder jubileum mochten vieren, en dat zijn zegeningen om dankbaar voor te zijn.

Echter in het afgelopen jaar kregen wij als Bondsbestuur meerdere meldingen van koren die wegens omstandigheden hun lidmaatschap op moesten zeggen en dat baart ons zorgen omdat het aantal koren dat lid is van de Bond alleen maar afneemt. En bij ons rijst dan ook weleens de vraag, hoelang zullen wij als BCGZN nog bestaan.

Als bestuur doen wij er alles aan om het voortbestaan te verwezenlijken, maar helaas ontvangen wij vanuit de koren weinig of helemaal geen respons. Als secretaris krijg ik soms de indruk dat velen niet weten wat de BCGZN inhoud. Het zou fijn zijn als u meer betrokken raakt bij het werk van de Bond, zodat er meer contact en samenspraak is. Bij dit laatste bedoel ik dan ook: breng eens een bezoek aan de algemene leden vergadering. Dan ontmoet u het bestuur, maar hoort u ook over het werk binnen het bestuur van de BCGZN.

Vooruit kijkend naar het jaar 2019 trachten wij als BCGZN weer dienstbaar voor u te zijn.

De Bondszangavond in het nieuwe jaar hopen wij in Noordeloos te houden, hiervoor zoeken wij nog twee koren die hun medewerking hieraan willen geven.

Voor meer informatie en/of opgaven kunt u zich wenden tot het secretariaat, wij zien met belangstelling uw reactie tegemoet.

Onze penningmeester mevr. A. Korving heeft besloten om per 1 januari 2019 haar functie neer te leggen. Wij danken Ankie voor haar inzet en het vele werk wat zij de afgelopen jaren heeft verricht binnen het Bondsbestuur, maar ook voor de BCGZN in het geheel. Wij wensen haar Gods zegen op haar verdere levensweg en hopen dat de ontstane vacature weer snel is ingenomen en daarom is onze vraag, wie stelt zich beschikbaar voor deze functie?

Verder hebben alle koorbesturen, via de e-mail, een formulier ontvangen om de koor- en bestuurs-gegevens na te zien, de eventuele wijzigingen in te vullen. Ik verzoek u om de gegevens voor eind januari 2019 aan het secretariaat door te geven via de website of via e-mail, zodat wij deze dan in het nieuwe jaarverslag kunnen vermelden.

Tot slot,

Wij bereiden ons voor op het komende kerstfeest waarop wij de komst van de Zaligmaker opnieuw mogen gedenken en gaan als God het geeft weer een nieuw jaar tegemoet.

Wat 2019 ons zal brengen houdt God voor ons verborgen, wel weten wij dat wij weer dichterbij de wederkomst van Christus zijn gekomen. Wij leven in het grote Advent.

Namens het Bondsbestuur wil ik u in- en onder alle omstandigheden de woorden van Matt. 1: 23 meegeven: Immanuël God met ons. In dat vertrouwen mogen wij als Bond, maar ook als koren moedig voorwaarts gaan en wens ik u allen Gezegende gedenkdagen

Een hartelijke groet
Van uw secretaris,

C. Vijn - Kamma

In Memoriam Nico van Kooten



Op 11 mei 2018 stierf Nico van Kooten, echtgenoot van onze oud-secretaris Diny van Kooten-Kloet.

Zijn heengaan betekend een groot verlies voor Diny, haar kinderen en kleinkinderen.

Altijd kwam Nico trouw mee met Diny naar de bestuursvergaderingen die plaatsvonden in Utrecht en later in Bunschoten.

Dat was best een heel eind vanaf Zeeland waar Diny en Nico woonden. Terwijl het bestuur vergaderde 'vermaakte' Nico zich met het lezen van een boek, het maken van een (kruiswoord)puzzel of een gesprek met wie er in de buurt was.

Nico was er ook altijd bij als we een Bondsdag hielden. Hij maakte dan de foto's en/of de (toen nog) video-opnames.

En, last but not least, was hij ook nog een poosje penningmeester van de BCGZN. Kortom een veelzijdig man en een vriend.

Zo herinneren wij hem ook: vriendelijk, zeker ook met gevoel voor humor en altijd bereid om te helpen waar dat nodig was.

Wij missen hem.

Wij wensen Diny en haar kinderen en kleinkinderen ook vanaf deze plaats van harte Gods nabijheid toe bij het verwerken van het verlies van Nico.

Het bestuur van de BCGZN

25 jarig jubileum

Verslag van het Gereformeerde Mannenkoor IJsselmond uit Hasselt

Op 10 juni 2018 bestond het Gereformeerd Mannenkoor IJsselmonde uit Hasselt 25 jaar en dat wilden ze op 9 juni vieren. We werden welkom geheten door de voorzitter van het koor, dhr. E. Westhuis. Hij vertelde dat het koor liederen zingt met een diepe boodschap over Gods macht. Er wordt deze avond medewerking verleend door Vocaal STIL (3 dames die a capella zingen) en het Kamper Symfonieorkest Fidelio. De organist is dhr. J.J. Loosman en de dirigent dhr. M. ten Napel. Als gebed zingt het koor: Vader, vol van vrees en schaamte en Psalm 141. Dan volgt samenzang: O hoogt' en diepte, looft nu God, waarna het mannenkoor zingt: Rots der eeuwen met als solist dhr. B. Westhuis. Dan is de beurt aan STIL. Zij zingen: Onze hulp en onze verwachting en Mijn Herder. Dan volgt er een intermezzo van het orgel over Psalm 75. Het mannenkoor zingt met solist dhr. B. Westhuis: Vader in de hemel, Wait for the light to shine en Heer wijs mij uw weg. Vocaal STIL is weer aan de beurt met You are my all in all en een combinatie van Psalm 68 en Groot is Uw trouw, waarna we met elkaar (a capella) aansluiten 2 coupletten zingen van Groot is Uw trouw o Heer'. Dan weer een orgelsolo: Stilte over alle landen. Het mannenkoor zingt: Mijn ziel houd goede moed en In His love. Dan volgt het dankwoord door dhr. E. Westhuis. Hij vertelt dat er 5 jubilarissen zijn die 25 jaar op het koor zitten. Ze krijgen een bos bloemen en een aandenken van het koor. Dan wordt dhr. K. Ypma naar voren geroepen om oorkondes te overhandigen namens de BCGZN. Hij feliciteert de heren A. Buitenhuis, H. Kroek, E. Westhuis, T. v.d. Graaf en E. Knol. Deze laatste meneer is 92 jaar en zingt nog volop mee in het koor. Dhr. Ypma laat het koor toezingen: Dat 's Heeren zegen op u daal'. Er worden nog meer boeketten uitgedeeld en ook onderzetteren waarin de naam van het koor is gegraveerd. Als slot zingt het koor nog: U zij genade en vrede, waarna we allemaal Psalm 150 zingen. Het Kamper Symfonieorkest Fidelio speelde de meeste nummers mee. Het was een fijne avond en de akoestiek in de Grote of Stefanuskerk in Hasselt is fantastisch.

Klaas Ypma

Verslag Bondszangavond 6 oktober 2018 te Bundschoten

Op 6 oktober werd de Bondszangavond van de BCGZN gehouden in Bunschoten. De voorzitter dhr. A. van Twillert heet een ieder hartelijk welkom op deze avond. Het Chr. Geref. Koor "Soli Deo Gloria" en het Chr. Geref. Mannenensemble SDG uit Bunschoten met dirigent dhr. E. v.d. Kamp, het Chr. Geref. Kerkkoor "Jubilate Deo" uit Opperdoes met dirigent dhr. F.V. van Laere en organist dhr. E. van Maanen. Ook de belangstellen in de kerk worden welkom geheten. Het is mooi dat we op een Bondszangavond één zijn in het zingen met elkaar. We zingen samen: Psalm 105 : 1 en 3, onder begeleiding van dhr. E. v.d. Kamp die de samenzang begeleidt. Hierna gaat dhr. v. Twillert ons voor in gebed. Hij leest met ons Psalm 106 : 1 - 15 en 1. Thess. 5 : 16 - 18, waarna een korte meditatie volgt. Wie de psalmen 105 en 106 met elkaar vergelijkt, ontdekt een opmerkelijk contrast. In het eerste overheerst de dankbaarheid en de tweede klinkt doorlopend een klacht. In Psalm 105 ligt de nadruk op het gedenken van Gods daden, in Psalm 106 valt alle accent op het vergeten van Zijn zegeningen. Waar de één zijn dankbaarheid niet genoeg onder woorden kan brengen, kijkt de ander alleen naar zijn gemis. Aan alles wat God gaf denkt hij niet meer. Gevaarlijke levenshouding. Want voor je er erg in hebt ben je net zo bezig als de Israëlieten in de woestijn. Steeds klagen ondanks Gods zorgen. Niet alle welvaart gaat gepaard met welzijn. Wie het te doen is om Gods gaven en niet om Hemzelf heeft nooit genoeg. Dan kan vermeerdering van bezit wel een vermeerdering van smart betekenen. Bij alle rijkdom worden we geestelijk steeds leger en armer. Maar als Gods genade in Christus voor ons nummer één is, kunnen wij God danken, zelfs wanneer het ons minder voor de wind gaat. Want die genade van God is altijd genoeg. We zingen Psalm 106 : 1 en 26.

Het koor "Jubilate Deo" zingt voor ons: Heer wijs mij Uw weg/ Heer, wees mijn Gids, waarna de dirigent achter het orgel gaat en het koor verder zingt zonder dirigent. Ze zingen Psalm 42, waarbij we couplet 5 samen zingen. Daarna wordt gezongen: Juich voor God, deel 1, 3 en 5 samen met dwarsfluitiste mevr. G. Meijer-Vos. We zingen met elkaar: Groot is Uw trouw, o Heer.

Het mannenensemble "SDG" zingt: Elk uur, elk ogenblik, Zing van Zijn trouw, Vaste Rots van mijn behoud en Zie ons wachten aan de stromen, waarna een muzikaal intermezzo volgt door dhr. E. v.d. Kamp. Het koor "Soli Deo Gloria" zingt voor ons: Gebed om vergeving met solist dhr. G. Willemsen, Ik weet niet waarom Gods gena met solite mevr. W. v.d. Groep, Prijst verheugd, Lof aan de Heer en Stilte over alle landen. We zingen na de collecte staan het Bondslied, waarna de gezamenlijke koren aan de beurt zijn. Ze zingen: Kom tot het feest, O, Heer Jezus, kom met solist dhr. P. Nagel, Op bergen en in dalen waarvan couplet 2 en 3 samen met de aanwezigen wordt gezongen.

Dhr. van Twillert zegt dat hij hoopt dat we God hebben grootgemaakt in onze liederen. Het was een mooie avond Hij bedankt iedereen die aanwezig was en heeft meegewerkt. De solisten, dirigenten, organist en koster worden naar voren geroepen, waar ze een mooi boeket bloemen krijgen. De volgende Bondsavond zal in op de eerste zaterdag van oktober 2019 in Noordeloos. Deze avond was een mooie voorbereiding op de zondag. We zingen met elkaar: Ga met God en Hij zal met je zijn, waarna dhr. K. Ypma Bunschoten bedankt voor het organiseren van deze avond. Hij dankt God voor deze avond.



50 jaar – een Gouden Jubileum voor Soli De Gloria—Alphen aan de Rijn

Op 6 oktober 2018 mochten we als koor ons Gouden jubileum vieren met een zangavond in de Opstandingskerk te Alphen aan den Rijn. Deze avond waren er diverse dirigenten en musici uit verleden en heden aanwezig om het koor te begeleiden.

Na de het zingen van een danklied – Dankt, dankt nu allen God – was daar het openingswoord van oud-voorzitter Gert Oppelaar. Na het zingen van Psalm 68 : 10 kwam het koor naar voren, om te openen met het jubileumlied ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan. Daarna werden er diverse liederen uit heden en verleden gevoerd, onder wisselende dirigenten. Lederen die ook mochten getuigen van Gods trouw, want Hij was en is het die door de jaren heen het koor in stand heeft gehouden. Dat mochten we ook horen in de levensloop van het koor die voorgedragen werd door de dames Nita Hanswijk en Lenie Oppelaar, laatstgenoemde kreeg een boekje overhandigd vanwege het feit dat zij 50 jaar lid is van de 'Soli Deo Gloria'.

Het kinder- en jeugdkoor 'Cantica Nova' zong deze avond ook mee. De zangavond werd afgesloten met de samenzang van 'Lichtstad met uw paar'len poorten'.

Na afloop was er nog een samenzijn met de bezoekers die konden genieten van koffie en thee met een heerlijke traktatie.

Maandag 8 oktober 2018 was er de feestavond voor de koorleden. Eten, gezelligheid en spelletjes waren de ingrediënten voor deze avond. De feestcommissie had het thema van de avond – goud – goed tot uiting gebracht.

Karin Vermeij

Secr. Soli Deo Gloria
Alphen aan den Rijn

Verslag Najaar concert , CD presentatie, "Zingend Getuigen" Kampen

Op vrijdag 26 oktober heeft het Chr. Ger. Kerkkoor "Zingend Getuigen" uit Kampen een najaarsconcert met samenzang en CD presentatie gehouden in De Hoeksteen te IJsselmuiden. Het koor staat onder leiding van de dirigent/pianist Gerwin van der Plaats met aan het orgel Bastiaan Stolk. Tjitske Kwakkel Homma speelt viool. In dit concert werd ook afscheid genomen van de dirigent Gerwin van der Plaats, die 10 jaar dirigent van dit koor is geweest. Zijn plaats wordt ingenomen door de heer Herman Kamp, die per 1 januari 2019 de nieuwe dirigent wordt, deze was ook op deze avond aanwezig. Wij als Bondsbestuur hadden een uitnodiging ontvangen en zijn daar dan ook aanwezig geweest. Wij werden hartelijk ontvangen met koffie en werden naar onze plaats begeleid in de kerkzaal. Het concert begon met een intochtlied: Psalm 24 van B. Noteboom /M. den Toom, waarna de opening door de voorzitter van het koor de heer Henk van Gelder. De koor- en samenzang begon met het lied: Welkom thuis van Vluchtkerk/ G. van der Plaats. Hierna zong het koor: Neem mijn Leven laat het Heer van D van Dijk/G. van der Plaats en: Zing van zijn Trouw , met viool van Belmont Hymne/ G. van der Plaats, daarna was samenzang aan de beurt: Uw wil geschiede (op de wijze van Wat de toekomst brengen moge). Het koor was weer aan de beurt en zong twee liederen begeleid met orgel, piano en viool: Kom naar Huis (W.J. Kirkpatrick / G. van der Plaats en Lied van verlangen (M.W. Kramer/ G van der Plaats. Toen was de presentatie van de CD aan de beurt . De voorzitter vertelde blij te zijn dat deze 5^e CD van het koor weer gepresenteerd kon worden. De CD werd o.a. aangeboden aan de beide dirigenten, en aan dominee Hakvoort. Ook aan de aanwezige medewerkers en solisten Bastiaan Stolk de organist, en Tjitske Kwakkel violist werd een CD aangeboden. Als dank voor de aanwezigheid van de BCGZN werd aan ondergetekende ook een CD uitgereikt. Hierna was er samenzang met het lied Vreugde, vreugde , louter vreugde. Hierna volgde een

waarna het koor nog drie liederen zong: Over the sunset mountains van J.W. Peterson/ G. van der Plaats, De weg is vrij, Traditioneel/M. den Toom, met solo zang van de dirigent, en als laatste lied Jezus, the Light of the World van K. Rande/ G. van der Plaats. Als verrassing voor de dirigent werd een door het koor en nieuwe dirigent zelf gecomponeerd afscheidslied toegezongen aan Gerwin van der Plaats. Ook werd de dirigent nog toegesproken door de voorzitter de heer Henk van Gelder. De sluiting werd verzorgd door de secretaris mevr. T. Tromp, die een ieder bedankte voor zijn of haar aanwezigheid. Waarna we zongen de dag door Uwe gunst ontvangen.

Na afloop was er een hapje en een drankje. Het was een mooie avond.

Voorzitter BCGZN,
A. van Twillert.

50-jarig bestaan Chr. Ger. Pniëlkoor—Veenendaal

Wat startte als gelegenheidskoortje bij het afscheid van Ds. Keuning in 1968 is uitgegroeid tot het Chr. Ger. Pniëlkoor zoals we het nu kennen. Op zaterdag 24 november jl. heeft het Pniëlkoor o.l.v. Willem Harold Boog ter gelegenheid van hun 50-jarig bestaan een jubileumconcert gegeven. Aan dit concert werkte het Urker Mannenkwartet o.l.v. Gerwin v.d. Plaats mee. Gerwin v.d. Plaats begeleidde de koren op de piano terwijl Martin Zonnenberg en Evelyn Heuvelmans de koren begeleidde op orgel en hobo. De liederen die het Pniëlkoor ten gehore bracht, waren gekozen uit het repertoire dat door de afgelopen 50 jaren opgebouwd is. Het was een waar feest in Veenendaal, waarbij de lof aan de Heer uitbundig uitgedragen werd.

Tijdens de avond werd Hermien van Alfen (koorlid vanaf het begin) gehuldigd voor 50-jarig lidmaatschap. Dit ging gepaard met een mooi horloge en een grote bos bloemen.

De opkomst was bijzonder goed en het koor kijkt met dankbaarheid terug op deze geweldige avond.

Evert van de Kamp 50 jaar dirigent.

Ter gelegenheid van dit jubileum was er een concert op vrijdag 23september 2018 in de St. Joriskerk te Amersfoort.

Medewerkende aan dit jubileumconcert waren:

Soli Deo Gloria en Mannenensemble uit Bunschoten
Ichthuskoor en Mannenensemble uit Kruiningen
Christelijk Mannenensemble uit Krabbendijke
En het Groot Veluws Project Koor van de Veluwe

Naast de medewerkende koren, verleende Arianne Schipper haar medewerking op de harp en werd het orgel bespeeld door Evert van de Veen. De koren werden gedirigeerd door de jubilaris Evert van de Kamp.

De bestuursleden van de BCGZN waren wij ook uitgenodigd door Evert om mee te zingen in het koor van Bunschoten, daar hebben wij erg van genoten.

Willy van de Groep – van Diermen (sopraan), Gerrit Willemsen (bariton) en Peter Nagel (tenor)- allen lid van Soli Deo Gloria en het mannenensemble- verleenden ook solistische medewerking aan deze avond.

Op dit jubileumconcert werden liederen gezongen die bewerkt waren door Evert zelf, maar ook door Klaas Jan Mulder met wie Evert eertijds goede contacten onderhield.

Het jubileumconcert werd geopend door de voorzitter van de BCGZN dhr. A. van Twillert met een schriftlezing en gebed, aansluitend richtte hij een persoonlijk woord tot de jubilaris.

Koor en samenzang werden afgewisseld door een intermezzo op harp en/of orgel.

Ik noem u enkele gezongen liederen uit het programma, liederen met een geweldige inhoud.

Zing van Zijn trouw
Vaste rots van mijn behoud
O, eeuw'ge Vader sterk in macht
O, Heer Jezus kom

bew. Frits Bode
bew. Evert van de Kamp
J.B. Dykes / W. Whiting
bew. Evert van de Kamp

Bij de jubilaris overheerste de dankbaarheid voor vijftig jaar dirigentschap, met de door God aan hem geschonken gave. Dit was duidelijk merkbaar in de liedkeuze van zowel koor- als samenzang.

Met name het slotlied van dit jubileumconcert, Dankt, dankt nu allen God, getuigde van dankbaarheid en een bijzondere weldaad waarin onze jubilaris mocht delen.

De sluiting van dit concert werd verzorgd door de 2^e voorzitter van de BCGZN dhr. K. Ypma met dankwoord en gebed.

De jubilaris, koren en verdere aanwezigen kunnen terug kijken op een prachtige bijeenkomst in de St. Joris kerk te Amersfoort.

Ciska Vijn-Kamma.
Secr. BCGZN





Wilt u/jij een stukje schrijven over het koor, dan stellen we dat erg op prijs!

Stuur het stukje, als het mogelijk is met foto, naar de secretaris,

secretariaat@bcgzn.eu

Of via de website onder de knop Jubilea - opgave nieuws

Het is toch leuk om wat meer van de koren te weten

Zo lang de voorraad strekt!!!!

Het is de bedoeling dat we geen nieuwe speldjes en hangertjes meer bestellen als deze op zijn.

De zilveren speldjes zijn op!

Naast de speldjes en de hangertjes voor de leden die 25 of 40 jaar lid van een koor zijn, is er ook de mogelijkheid om een oorkonde te bestellen voor leden die om welke reden dan ook in het zonnetje gezet moeten worden.

Voor de koren die b.v. vanuit de GOMZ bij onze Bond lid zijn geworden geldt dat het aantal jaren dat men lid is op het koor gewoon doortelt.

Bij de speldjes en hangertjes hoort een certificaat.

De kosten hiervan zijn, inclusief certificaat:

Goudkleurige speldjes	(40 jaar lid)	€ 8,00
Zilverkleurige hangertjes	(25 jaar lid)	€ 7,00
Goudkleurige hangertjes	(40 jaar lid)	€ 8,00
		plus portokosten

Alleen certificaat, inclusief portokosten € 3,00

Speldjes, hangertjes en een certificaat zijn te bestellen, graag 3 weken vóór de betreffende datum bij:

Mw. J. Korving
Schouw 17
1771 EN Wieringerwerf
E-mail: penn.bcgzn@ziggo.nl

**Betaling graag binnen 6 weken
aan de penningmeester Bond van
Christelijke Gereformeerde
Zangverenigingen in Nederland
te Wieringerwerf
Banknr. 3404916
IBANnr.NL43INGB0003404916**



Wijzigingen vanaf 01-05-2018**Opgeheven koren****HILVERSUM - SOLI DEO GLORIA****NIEUW-VENNEP - JEDAJA****NOORDELOOS - DE JONGE LOFSTEM****NUNSPEET - LAUDATE DEUM****STADSKANAAL - DE LICHTBAKENTJES**

I.v.m. de wet op de privacy, vermelden wij geen verdere gegevens.
Deze zijn indien nodig op te vragen bij het secretariaat

GEZOCHT GEZOCHT GEZOCHT GEZOCHT
Per 1 januari 2019 zijn wij op zoek naar een nieuwe penningmeester.

Wilt u dit fijne en dankbare werk op u nemen stuur dan even een e-mail naar: secretariaat@bcqzn.eu

**De financiën worden bijgehouden in Excel.
U kunt bij het inwerken rekenen op ondersteuning van de scheidende penningmeester.**

**Met vriendelijke groet de scheidende penningmeester,
Ankie Korving, penningmeester@bcqzn.eu**

Wist u ook dat:

- * data van concerten en uitvoeringen van de aangesloten koren in de agenda en op de website geplaatst kunnen worden dat u deze data en alle gegevens daarvoor door kunt geven aan

Secretariaat@bcgzn.eu

- * de Bond een ongevallenverzekering heeft afgesloten voor het Bondsbestuur en alle aangesloten koren.
Zie de website: www.bcgzn.eu
- * Snippers 2x per jaar verschijnt in mei en december
- u absoluut geen muziek mag kopiëren en geen muziekstukken mag bewerken!
- * u er rekening mee moet houden dat aan muziekfragmenten op uw website mogelijk een kostenplaatje vastzit door BUMA
Kijk op de website en link naar www.nederlandsekorenorganisaties.nl
- * u nu ook uw "oude" koorkleding te koop aan kunt bieden in Snippers.
Maar wij als Bondsbestuur daar niet in bemiddelen
- * we de ledenadministratie zo compleet mogelijk willen houden.
u vriendelijk verzocht wordt wijzigingen in het bestuur zo spoedig mogelijk door te geven aan de ledenadministratie
- * De Bondszangavond op D.V. 5 oktober 2019 in Noordeloos zal zijn.
- * dat de aangesloten koren mee kunnen werken aan de nieuwe rubriek:
"Wilt u iets meer weten of vertellen"?

Meewerken aan een Bondszangavond, maar de kosten daarvoor zijn te hoog?

Wil uw koor weleens meewerken aan een Bondszangavond maar is dat voor uw kleine koor een te grote aanslag op de verenigingskas, dan is de Bond bereid onder bepaalde voorwaarden een bijdrage te leveren in bijvoorbeeld de kosten voor de dirigent of muzikaal begeleider. Het Bondsbestuur ziet ook graag kleine koren deelnemen aan een Bondszangavond, dus schroom niet en neem contact op met een van de leden van het Bondsbestuur. De adressen vind u voor in deze Snippers op pagina 3

Oproep

Oproep

Oproep

Op D.V. zaterdag 5 oktober 2019 hoopt de BCGZN haar Bondszangavond te houden in de Christelijke Gereformeerde Kerk van Noordeloos.

Koren die hun medewerking aan deze avond willen verlenen, worden verzocht dit te melden aan het secretariaat@bcqzn.eu

Stel ons niet teleur, maar doe mee

Ga met ons, Heere

Alweer vergleed een jaar in het verleden
en alle dagen zijn voorbijgesnel.
Geef, Heere, nu we 't nieuwe binnentreden,
dat onze hoop op U zal zijn gesteld.

Wij danken U voor al de trouwe zorgen
die U ons gaf in het vervlogen jaar.
Wat U ons gist'ren gaf is er ook morgen;
ook dan staat U weer met Uw liefde klaar.

Ga met ons, Heere. Donker zijn de tijden,
't Is ons zo bang soms in dit tranendal,
Zovelen zijn in nood en bitter lijden,
't Lijkt net of satan overwinnen zal.

Maar nee, de boze heeft het al verloren.
Wie op zijn God geheel vertrouwen mag,
kan in het duister reeds het licht zien gloren,
dat straks zal stralen in de nieuwe dag.

Eens is het oude jaar voorgoed verleden
en breekt de nieuwe tijd voor eeuwig aan.
Ga met ons, Heere, en richt onze schreden,
totdat we met U in Uw hemel gaan.

M.A. Groeneweg-de Reuver
Uit: Als een mosterdzaad