

Bond van Christelijke Gereformeerde
BC ZN
Zangverenigingen in Nederland
Opgericht 28 juni 1952

**Bond van Christelijke Gereformeerde
Zangverenigingen in Nederland**

**S
N
I
P
P
E
R
S**



**Kerstfeest is het feest
van de lofzang**

INHOUD

2. Inhoud
3. Bestuur
4. Meditatie
6. Van de voorzitter
8. Van de secretaris
10. Verslag Bondszangavond te Noordeloos
14. Verslag van presentatie concert van Christelijk koor "Jubilate"
15. Gedicht
16. Agenda 2020
17. Speldjes en hangertjes
18. Wijzigingen adressenlijst
19. Wist u dat?

Redactie "SNIPPERS"
Hoge Werf 51, 1674 PH Opperdoes
E-mail: secretariaat@bcqzn.eu

De Snippers zijn ook via onze site te bekijken
Handig voor uw leden

www.bcqzn.eu



Voorzitter dhr. A. van Twillert
Bachlaan 86, 3752 HJ Bunschoten
tel. 033-2984960 - 06-22463852
e-mail: voorzitter@bcgzn.eu



2e Voorzitter dhr. K. Ypma
Boterbloem 17, 9104 JH Damwoude
tel. 0511-423024 - 06-39683413
e-mail: 2evoorzitter@bcgzn.eu



Secretaris mw. C. Vijn
Hoge Werf 51, 1674 PH Opperdoes
tel. 0227-547098 - 06-53771715
e-mail: secretariaat@bcgzn.eu



Penningmeester mw. A. Hoogendoorn
Bakkerswei 11, 9104 DB Damwoude
tel. 0511-425119 - 06-21678688
e-mail: penningmeester@bcgzn.eu



Notulist mw. J. van Dijk
Uitleg 20, 8071 ZX - Nunspeet
tel. 0341-701784
e-mail: notulist@bcgzn.eu



Muzikaal adviseur dhr. E. van de Kamp
Fatimalaan 41, 4702 GP Roosendaal
tel. 0165-855342 - 06-38287382
e-mail: evertvandeKamp@online.nl
website: www.evertvandeKamp.nl

Kerstfeest is het feest van de lofzang

'En plotseling was er bij de engel een grote hemelse legermacht, die God loofde, zeggende: 'Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde bij mensen des welbehagens. '

Lucas 2 : 13 en 14

Kerstfeest is het- feest van het zingen. De Heilige Geest heeft het feest op noten gezet en Maria zingt, Zacharias zingt en later zingt Simeon. Allemaal lofzangen. En wij? Wij worden opgeroepen met ze mee te zingen. Koren, musici en solisten hebben het in december druk tot en met. Reeksen kerstwijdingen en diensten, 's morgens, 's middags, 's avonds en 's nachts. Bovendien wordt dit alles aangevuld met de nodige CD's die worden afgespeeld en beluisterd. De hoogste toon en heel zuiver hebben de engelen gezongen. In de heilige nacht, toen de hemel openging en de mensen en de dieren opglansden in hemels licht. Deze koorzang volgde op de Boodschap van de engel aan de herders, dat de Heiland der wereld geboren was. Christus de Here in de stad van David. De Boodschap kwam 'eerst. Toen het lied. Het lied wordt door het Evangelie gewekt. Het hart kan pas zingen, als het de Boodschap heeft gehoord en geloofd. Anders zingt de mond alleen, of de CD. Maar in de kerstnacht verstilde het lied van de engelen en het licht trok langzaam weer weg. De velden van Efratha werden weer donker. Engelen gaan altijd weer weg. Dat komt, omdat de Here God ons mensen aan het zingen wil hebben. Engelen geven alleen het motief aan (Ik verkondig u grote blijdschap: U is heden de Heiland geboren!) en ze geven de toon aan: Ere zij God. Maar de mensen_ (u, jij en ik) moeten het overnemen. Dat gebeurde ook in de kerstgeschiedenis. De herders gaan op weg, ze gaan er op in, ze gaan er op af. En zij vonden Maria en Jozef en het Kind. Wie op de Kerstboodschap afgaat, vindt het Kind, ook nu. Voor wie Hem zoekt, is Hij niet ver. In de stilte van ons gebed komt Hij ons zeer nabij. Dat is de overweging waard bij al onze kerstvoorbereidingen. Het gevaar is werkelijk niet zo denkbeeldig, dat bij al onze kerstdrukke eenvoudig geen plaats is voor het Kind, voor de aanbidding. De boom met lichtjes en de nodige kerstversieringen is niet meer weg te denken De kerstman wint terrein.

Maar met al die aandacht voor het feest en de gezellige sfeer raakt de werkelijke betekenis van het Kerstfeest onbekender. Veel mensen worden zoet gehouden met een geromantiseerd verhaal over een kindje in de kribbe ergens in een stal. Dat dit Kind de Redder van de wereld en ook van hen wil zijn, wordt hun niet meer verteld. Om van aanbidding maar te zwijgen ... Kenmerkend voor deze tijd, toch niet kenmerkend voor uw/jouw leven? De herders gingen van de lofzang naar de stal en toen weer naar de velden en naar de mensen om het hun te vertellen. Ze waren bij Jezus geweest. Dat is het eigenlijke van het Kerstfeest. Al het andere van het Feest is 'meegenomen', maar het gaat er om, dat we ons toevertrouwen aan Jezus, wiens geboortefeest wij vieren, en dat wij dan het goede nieuws over Hem, die blijde Boodschap doorgeven aan anderen. Door onze woorden en onze manier van leven. Tot ieder die zó Kerstfeest viert, zegt de geboren Koning: 'Tot, ziens!' Tot de dag, waarop de engelen de adem inhouden, omdat de mensen gaan zingen: 'Ere zij God!' Zó wens ik u allen Gezegende Kerstdagen toe!



Van de voorzitter

December 2019 is alweer begonnen nu ik dit stukje schrijf, de laatste maand van dit jaar.

Wat gaat de tijd snel, het lijkt nog maar zo kort geleden dat ik een stukje schreef in de vorige snippers van mei.

Ja dat hoor je vaak, wat gaat de tijd snel, maar als je ziek bent, dan gaat de tijd niet snel. Er zijn soms slapeloze nachten, of momenten van pijn, en dan duurt het lang voordat het morgenlicht weer aanbreekt of dat de pijn wegzakt, of als er verdriet in je leven is gekomen, dat er in je naaste omgeving iemand wegvalt, waar je veel van hield, of collega , of iemand waar je vaak mee sprak.

Dan is er een leegte in je leven gekomen, die niet meer word opgevuld, dan lijkt het of het leven stilstaat en dat er geen toekomst meer is. Maar laten we niet vergeten dat wij toch moeten proberen om door te gaan, en dat wij het vertrouwen op God niet mogen verliezen. Wij leven weer in de adventtijd, eigenlijk is het altijd advent, Hij kan toch immers ieder moment weer terugkomen, en dan zal er geen pijn en verdriet meer zijn. Laten wij voorbereid zijn om Hem te ontmoeten, en wat is dan mooier zoals in deze adventtijd, als wij mogen zingen van Zijn komst hierop aarde zoals op vele plaatsen in ons land gebeurd in deze adventtijd. Ik wens dan ook namens het bestuur van de bond alle koren een hele goede en gezegende voorbereiding toe voor hun uitvoeringen. Zo aan het einde van een jaar ben je geneigd om achterom te kijken naar het jaar dat bijna voorbij is.

Ook wij als bondsbestuur kijken terug , en weer moet wij constateren dat er weer verschillende koren zijn opgeheven dit jaar, de vergrijzing op de koren neemt steeds meer toe. Ook moeten wij constateren dat er bijna geen koor meer is dat ons wil helpen om een bondsdag of avond wil organiseren of bereid is om te komen zingen.

Wij hebben al meerdere keren al aangegeven als het gaat om de onkosten, die gemaakt moeten worden, er met ons over gesproken kan worden om dit op te lossen. Maar ook daar komt geen reactie op. Elders in dit blad leest hier meer over, graag van u een reactie , zo niet dan komt het bestaan van de bond wel op de tocht te staan, en weten wij als bestuur niet meer waar wij ons werk voor doen, want wij krijgen geen enkel respons of reactie van u als aangesloten koren.

Wij mogen terug kijken op de ledenvergadering waar ook maar een minimale opkomst was.

Hartelijk dank aan U die er wel waren.

Op de eerste zaterdag in oktober hebben wij onze bondzangavond mogen houden in Noordeloos, wat een mooie en geslaagde avond was. Ook hiervan leest U elders in dit blad een verslag.

Ik wens u allen gezegende kerstdagen en een gezond voorspoedig zanglustig 2020 toe.

Voorzitter A. van Twillert



Terugblikken en vooruitzien

Bij het schrijven van deze copij, bevinden wij ons in de laatste weken van het jaar 2019.

Veel koren bereiden zich voor op de uitvoeringen die ze D.V. de komende Kerstdagen hopen te geven.

Wat is het een voorrecht om dat ongestoord en in alle vrijheid te kunnen en mogen doen.

In een wereld waarin chaos en onvrede voortdurend aanwezig zijn, mogen velen met mond en hart opnieuw de komst van het Christuskind naar deze aarde bezingen in het lied.

In de voorbereidingen naar en tijdens de uitvoering met uw koor, wensen wij u allen - en daaronder willen wij ook de dirigenten en begeleiders scharen - Gods zegen toe.

Zing blij en verheugd, maar bovenal tot eer van Hem die Zijn Zoon heeft gezonden om ons te zoeken en zalig te maken.

In het afgelopen jaar hebben ook enkele koren hun lidmaatschap moeten beëindigen. Ingrijpend voor diegenen die het betreft, als de wil er is om te zingen, maar dat diverse omstandigheden de oorzaak zijn van opheffing van het koor. De koren uit Ommen en Rouveen zijn een fusie aangegaan en het uit deze fusie ontstane koor draagt per 1 januari 2020 de naam "Jubilate". Fijn dat dit kon en namens de Bond Gods zegen met deze nieuwe start.

Oproep tot deelname aan de Bondszangmiddag 2020.

Reeds eerder hebben wij een oproep gedaan aan alle aangesloten koren om zich aan te melden voor de Bondszangmiddag op D.V. 3 oktober 2020 te Hoogkerk.

Als bestuur zijn wij blij en dankbaar dat het koor uit Drogeham heeft toegezegd hieraan haar medewerking te willen geven, maar het zou fijn zijn als daar nog een koor bij komt dat zich aanmeldt voor deze Bondszangmiddag.

Als u mee wilt zingen, kunt u zich aanmelden bij het secretariaat van de Bond. Wij verzoeken u dit te doen voor 31 december 2019, want alleen bij voldoende deelname kunnen wij een Bondszangmiddag organiseren.

Wij hebben het organiserende koor uit Hoogkerk, het koor uit Drogeham, maar wie wordt koor nummer 3?.

Ontheffing erevoorzitter

Op verzoek van dhr. K. Schaart, wordt hem ontheffing verleent van het erevoorzitterschap.

De Bond van onze zangverenigingen danken hem voor het vele werk wat hij in het belang van onze koren mocht verrichten.

In de avond van het leven wensen wij hem Gods nabijheid en Zijn zegen toe, maar bovenal het uitzicht op de grote toekomst die wacht in de stad met de paar'len poorten.

Vertrek muzikaal adviseur

Onze muzikaal adviseur dhr. E. v/d Kamp heeft te kennen gegeven, dat hij per 1 januari 2020 zijn functie beëindigd binnen de Bond.

Als bestuur respecteren wij dit besluit en danken wij Evert voor zijn inzet gedurende de afgelopen 5 jaar dat hij als muzikaal adviseur verbonden was aan de BCGZN.

Voor de toekomst wensen wij je Gods Zegen en alle goeds samen met je echtgenote toe.

Secretaris C. Vijn - Kamma

Bondszangavond in de Christelijke Gereformeerde Kerk 'Rehoboth' te Noordeloos op zaterdag 5 oktober 2019

De zangavond begint om 19.30 uur en wordt geopend door de voorzitter van de BCGZN, de heer A. van Twillert.

De heer Van Twillert heet iedereen van harte welkom, met name de deelnemende koren, maar zeker ook de luisteraars in de kerk en degenen die met ons verbonden zijn via kerkradio of internet. Wij hopen met elkaar op een gezegende zangavond zegt hij.

De deelnemende koren waren:



Chr. gemengd koor 'Con Amore' uit Noordeloos
Dirigent: de heer R. Korver
Organist-pianist: de heer M. Brandwijk



Christelijk kinderkoor 'Mattanja' uit Leerdam
Dirigent: mevrouw M. Vos-van Aalst
Pianist: mevrouw A. Donker



Chr. Gereformeerd Mannenensemble
'Soli Deo Gloria' uit Bunschoten samen met
Christelijk Mannenensemble uit Krabbendijke
Dirigent-pianist: de heer E. van de Kamp
Organist: de heer M. Brandwijk

Ook spreekt de voorzitter een woord van dank uit aan het koor 'Con Amore' dat de organisatie van deze avond op zich heeft willen nemen en door wie wij hartelijk zijn ontvangen.

Een tweede woord van hartelijke dank geldt de kerkenraad van de Rehoboth kerk voor het beschikbaar stellen van de kerk voor deze Bondszangavond.

Met deze woorden verklaart de voorzitter de avond voor geopend en geeft hij aan dat het voorliggende programma zonder verder afkondiging zal worden gevolgd.

We zingen met elkaar psalm 147 vers 1 en 2 en hierna gaat de voorzitter voor in gebed. Vervolgens leest de voorzitter een gedeelte uit de Bijbel zijnde Psalm 148: 'Laat de schepping God loven'.

Hierna zingen we samen lied 258 uit het Liedboek voor de kerken, de verzen 1,2, 3 en 4 (Halleluja, lof zij de Heer), waarna de voorzitter een korte meditatie houdt over de gelezen psalm.

Na deze meditatie is er weer een samenzang en nu is daarvoor gekozen lied 434 uit het Liedboek van de kerken, de verzen 1, 3 en 5 (Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere).

En dan is het de beurt aan kinderkoor 'Mattanja'! Zij zingen:

- a. De zondvloed en de regenboog bewerking: R. Elsinga/T.J. van Driel
- b. Psalm 27 bewerking: G.F. Boot
- c. Harde winden en hoge golven bewerking: K.Tillema
- d. Jezus Christus, altijd Dezelfde bewerking: Fr. Hörlbacher

Wat was het mooi! En wat is het knap van de kinderen dat ze alles uit hun hoofd zingen! Heel fijn om naar te luisteren!

De kinderen verlaten na het zingen de kerk. Zij krijgen allemaal een kleinigheidje mee naar huis als dank.

De koorzang van het kinderkoor wordt gevolgd door samenzang, het lied 'Jezus leeft in eeuwigheid' uit de bundel van Joh.de Heer.

Na deze samenzang luisteren we weer naar koorzang en dan nu van het Chr. Gereformeerd Mannenensemble 'Soli Deo Gloria' uit Bunschoten samen met het Chr. Mannenensemble uit Krabbendijke.

Zij zingen de volgende liederen:

- a. Abba, Vader U alleen bewerking: Evert van de Kamp
- b. Grote God, wij loven U bewerking: Klaas Jan Mulder
- c. Neem mijn leven, laat het Heer bewerking: Willem Hendrik Zwart
- d. Daar in de heuvels van Judea bewerking: Evert van de Kamp

Weer heel anders om naar te luisteren dan naar een kinderkoor, maar ook weer heel mooi. En ook prachtige liederen.

Ook na deze koorzang volgt weer een samenzang.

We zingen het lied 'Ik heb geloofd en daarom zing ik' uit de bundel van Joh.de Heer.

Deze samenzang wordt gevolgd door de koorzang van het Chr. Gemengd koor 'Con Amore'. 'Con Amore' zingt de volgende liederen:

- a. Psalm 100 bewerking: Lennart Morée
- b. Achter de wolken bewerking: Marco den Toorn
- c. Lord, I stretch my hands to you bewerking: Jay Althouse
- d. Voor mij bewerking: Marco den Toorn

Wat is het fijn en mooi als we ook als mannen en vrouwen *samen* kunnen en mogen zingen in een koor! En opnieuw mooi gezongen en hele mooie liederen!

Na deze koorzang luisteren we naar een orgel improvisatie van het lied 'Halleluja, eeuwig dank en ere' en vervolgens zingen we dit lied ook samen.

We zijn bijna gekomen aan het einde van deze zangavond maar toch nog niet helemaal.

Punt 15 van het programma is het zingen van het Bondslied en punt 16 is het zingen van het lied 'Ik weet niet waarom Gods gena' in een bewerking van Evert van de Kamp door de gezamenlijke koren.

De voorzitter, de heer Van Twillert, spreekt vervolgens een dankwoord uit. Een dankwoord aan iedereen die aanwezig was en een dankwoord aan alle 'medewerkenden'.

De voorzitter vraagt de dirigenten, de organisten, de pianisten en de koster naar voren te willen komen. Hen wordt als dank voor hun medewerking een bloemetje overhandigd.

De hoogste dank gaat echter uit naar onze Vader in de hemel Die deze avond bij ons heeft willen zijn.

Wij zingen daarom samen het lied: 'Ik Wil U o God, mijn dank betalen.

Hierna sluit de tweede voorzitter van het Bondsbestuur, de heer K. Ypma, de avond met dankgebed. Hij wenst iedereen een goede reis naar huis, een behouden thuiskomst en een goede zondag.

Ons slotlied van deze avond is: Wat de toekomst brengen moge.

Op weg naar huis dacht ik: wat een mooie avond hebben we gehad. Er was veel om van te genieten: koorzang, samenzang en muziek. Voor u en jou die er deze keer niet bij kon zijn hopelijk en graag tot een volgende keer!

Jellie van Dijk,
notulist Bondsbestuur



Verslag van Presentatieconcert van Christelijk koor Jubilate
Jubilate is ontstaan uit een fusie van De Lofstem Rouveen en Zingt voor Hem uit Ommen en heeft ruim 100 koorleden

Als bondsbestuur kregen wij een uitnodiging om het presentatieconcert van het Christelijk gemengde koor Jubilate bij te wonen. Wij als bondsbestuur willen dat graag doen, om als bondsbestuur meer contact te krijgen, met de aangesloten koren, Jubilate staat onder leiding van Minne Veltman.

De avond werd geopend door de 2e voorzitter Dhr C. Alderliesten, en vertelde hoe de fusie is ontstaan van De Lofstem en Zingt voor Hem.

Een ieder werd welkom geheten en in het bijzonder de organist Bastiaan Stolk en Johan Bredewoud op de piano.

Marieke Booy en Irene Bossier op de viool, Marleen A –Tjalk alt viool. Cor Coppoolse cello, Robin de Zeeuw contrabas, Mirjam Altena fluit, Diana Abspoel Hobo en Jenneke de Jonge hoorn, dit alles onder leiding van Minne Veldman.

Het concert bestond uit psalmen in verschillende berijmingen, en uit verschillend jaren.

Ook Psalm 116 van Petrus Datheen {1531-1588} werd uitgevoerd. Er was ook schriftlezing uit verschillende psalmen en verschillende berijmingen. De samenzang ontbrak ook niet en de wisselzang was ook niet vergeten.

Het was een hele mooie avond.

Voorzitter BCGZN,

A. van Twillert

Nog steeds advent

1. Nee, het is niet enkel 't Kerstfeest,
dat ons in d'adventsfeer voert.
Zeker, 't Kindje in de kribbe
heeft ons allen sterk ontroerd.
Maar het zou toch heel verkeerd zijn,
als het daar alleen bij bleef,
en het alledaagse leven
die ontroering weer verdreef.

2. Jezus is een man geworden,
heeft op aard Zijn werk gedaan,
heeft geleden, is gestorven,
en daarna weer opgestaan;
is ten hemel opgevaren,
waar Hij aan Gods Rechterhand
plaats maakt voor wie Hem verwachten,
in het Hemels Vaderland.

3. Laten we niet blijven stilstaan
bij het feit van krib en stal.
Als we dáár genoeg aan hebben,
Is Hij niet ons Eén en Al.
Dan is ons geloof armzalig,
en dan zijn we niet bereid
voor Zijn twééde komst op aarde,
in Zijn volle heerlijkheid.

Agenda 2019



Wilt u/jij een stukje schrijven over het koor, dan stellen we dat erg op prijs!

Stuur het stukje, als het mogelijk is met foto, naar de secretaris,

secretariaat@bcgzn.eu

Of via de website onder de knop Jubilea - opgave nieuws

Het is toch leuk om wat meer van de koren te weten

Zo lang de voorraad strekt!!!!

Het is de bedoeling dat we geen nieuwe speldjes en hangertjes meer bestellen als deze op zijn.

De zilveren speldjes zijn op!

Naast de speldjes en de hangertjes voor de leden die 25 of 40 jaar lid van een koor zijn, is er ook de mogelijkheid om een oorkonde te bestellen voor leden die om welke reden dan ook in het zonnetje gezet moeten worden.

Voor de koren die b.v. vanuit de GOMZ bij onze Bond lid zijn geworden geldt dat het aantal jaren dat men lid is op het koor gewoon doortelt.

Bij de speldjes en hangertjes hoort een certificaat.

De kosten hiervan zijn, inclusief certificaat:

| | | |
|---------------------------|----------------|------------------|
| Goudkleurige speldjes | (40 jaar lid) | € 8,00 |
| Zilverkleurige hangertjes | (25 jaar lid) | € 7,00 |
| Goudkleurige hangertjes | (40 jaar lid) | € 8,00 |
| | | plus portokosten |

Alleen certificaat, inclusief portokosten € 3,00

Speldjes, hangertjes en een certificaat zijn te bestellen, graag 3 weken vóór de betreffende datum bij:

Mw. J. van Dijk
Uitleg 20
8071 ZX Nunspeet
E-mail: notulist@bcgzn.eu

**Betaling graag binnen 6 weken
aan de penningmeester Bond van
Christelijke Gereformeerde
Zangverenigingen in Nederland**

**Banknr. 3404916
IBANnr.NL43INGB0003404916**



Wijzigingen vanaf mei 2019

Beeindiging van het lidmaatschap van de BCGZN:

Per 1 januari 2020 Kinderkoor “de Kinderstem” te Nunspeet

Per 1 januari 2020 “de Lofstem” te Dokkum

Per 1 januari 2020 koor “Spirit of Joy” te Nieuwleusen

Fusie koren:

“Zingt voor Hem” uit Ommen met “de Lofstem” uit Rouveen

Per 1 januari 2020 is de nieuwe naam “Jubilate”

De gegevens van het nieuwe bestuur zijn reeds opgenomen in het ledenbestand wat in het komende jaaroverzicht wordt toegezonden.

Het jongerenkoor Carry The Light uit Mariënberg heeft een andere naam gekregen. Het koor heet nu “Soul2Soul Choir” en van jongerenkoor is het nu veranderd in Gospelkoor (www.soul2soulchoir.nl)

Overige wijzigingen van besturen, zijn opgenomen in het nieuwe ledenbestand



U heeft allemaal een mail ontvangen om de jaarlijkse gegevens door te geven. Vergeet u dit niet?

Wist u ook dat:

- * data van concerten en uitvoeringen van de aangesloten koren in de agenda en op de website geplaatst kunnen worden dat u deze data en alle gegevens daarvoor door kunt geven aan

Secretariaat@bcgzn.eu

- * Snippers 2x per jaar verschijnt in mei en december
- u absoluut geen muziek mag kopiëren en geen muziekstukken mag bewerken!
- * u er rekening mee moet houden dat aan muziekfragmenten op uw website mogelijk een kostenplaatje vastzit door BUMA
Kijk op de website en link naar www.nederlandsekorenorganisaties.nl
- * u nu ook uw "oude" koorkleding te koop aan kunt bieden in Snippers. Maar wij als Bondsbestuur daar niet in bemiddelen
- * we de ledenadministratie zo compleet mogelijk willen houden.
u vriendelijk verzocht wordt wijzigingen in het bestuur zo spoedig mogelijk door te geven aan de ledenadministratie
- * De Bondszangmiddag op D.V. 3 oktober 2020 in Hoogkerk zal zijn, bij voldoende deelname
- * dat de aangesloten koren mee kunnen werken aan de nieuwe rubriek: "Wilt u iets meer weten of vertellen"?